

Schilde, mei 2019

Beste ouders,

Op **dinsdag 28 mei 2019** gaan we met de kinderen van het derde leerjaar op schoolreis naar Bokrijk. In de voormiddag brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum.

Het Openluchtmuseum van Bokrijk vervult onze wensen. We gaan op bezoek bij meer dan 100 historische gebouwen mét oorspronkelijke inboedel. Ambachtslui en historische figuren maken de illusie compleet. Welke regio we ook binnenwandelen, het verleden komt hier volledig tot leven. Meer nog: we wanen onszelf in een andere tijd.

In de namiddag leven we ons uit in de grote openluchtspeeltuin.

Waaaauw! Megaglijbanen, schommels, een dradencircus, ... de openluchtspeeltuin in Bokrijk is niet alleen gigantisch groot, hij is ook superleuk.

Praktische informatie:

VERTREK: 8.30 uur

AANKOMST: 17.30 uur

KLEDIJ: Wij doen ons uniform aan, maar mogen daarbij sportieve schoenen dragen. De meisjes zijn verplicht een shortje aan te doen onder hun kleedje (Tegen het verbranden van de billen door de glijbanen in de speeltuin.).

MEEBRENGEN: Wij brengen een rugzakje mee met daarin onze K-way.

ETEN EN DRINKEN: lunchpakket, 3 drankjes(flesjes), 2 keer een koek of fruit

PRIJS: € 14 Dit bedrag komt op de schoolrekening.

We hopen dat het een aangename, leerrijke en ontspannende dag mag worden!

Met vriendelijke groeten,

De juffen van het derde leerjaar

