

Beste mijnheer directeur , juffen en natuurlijk mijn allerliefste kinderen

Jullie hebben het vast al gehoord, gelezen of gezien op televisie.

Vorige week zaterdag ben ik midden in de donkere nacht met mijn stoomboot aangekomen in Antwerpen.

Dit jaar is wel een heel bijzonder jaar door dat gekke Coronavirus en jullie zullen je vast wel hebben afgevraagd of ik dit jaar wel zou komen.

Ja, ik ben er en ik ben superblij dat ik hier weer ben, samen met mijn zwarte piet en slecht weer vandaag.

Toch zijn zwarte piet en ik ook wel wat verdrietig.

Daarom schrijf ik jullie deze brief.

Wij zitten samen in ons heimelijk hoofdkwartier en houden ons aan de veiligheidsmaatregelen.

We wassen onze handen heel vaak. Een mondk masker moeten we niet dragen, want zwarte piet is mijn knuffelcontact.

Maar lieve kinderen door dat gekke virus mogen wij dit jaar niet naar jullie school komen. Spijtig, spijtig, spijtig!

Mijn hulppiet heeft mij verteld dat er in de school een zwarte pietenzoektocht gaat zijn. Dat gaan jullie vast spannend vinden.

De juffen gaan er samen met jullie een fantastisch sinterklaasfeest van maken. Dat hebben ze mij beloofd!

En ik zit hier in ons heimelijk hoofdkwartier!!! (Droevige toon)

Mag ik jullie iets vragen lieve kinderen?

Willen jullie a.u.b. tekeningen, brieven en kaartjes naar mij sturen, zodat ik mijn heimelijk hoofdkwartier kan versieren. Daar word ik zo blij van.

Ik zal aan mijn hoofpiet vragen om 2 rode brievenbussen in jullie school te hangen.

Daar kunnen jullie je post insteken. Hoofpiet komt deze 's nachts, als er niemand op school is, leegmaken en brengt alles naar ons heimelijk hoofdkwartier.

Oh, ik kijk er al naar uit! Want zo ben ik toch een beetje samen met jullie.

En , ik beloof het, volgend jaar kom ik weer op bezoek in jullie school.

Veel liefs en een elleboogje van de sint!

Adres van de sint

Heimelijk hoofdkwartier

Spanjestraat 6

0612 Sint-Niklaas